

IKorganiseer

mythes en feiten



Mythes en feiten over Professional Organizing

Professional Organizing is in Nederland een redelijk onbekend begrip. Onbekend maakt onbemind. En, mede door onze calvinistische cultuur, zijn er nog een aantal vooroordelen over deze dienst. Daarom heb ik de meest gehoorde mythes hieronder genoemd en die gelijk gepareerd met enkele feiten.

Professional Organizing, wat een onzin, opruimen kan toch iedereen.

Iets opbergen, dat lukt uiteindelijk de meeste mensen wel. Maar het zo opbergen dat het voor iedereen weer terugvindbaar is, dat is vaak het lastige. Of er is, door diverse omstandigheden, een flinke achterstand ontstaan. Waar begin je dan, hoe pak je het aan? Ooit vergeleek een klant de rol van een professional organizer met een trainer in de sportschool. Natuurlijk kan je alleen aan de fitness apparaten gaan hangen. Maar een goede trainer stelt samen met jou een plan op, corrigeert je als het verkeert doet en motiveert je als je het even niet meer ziet zitten.

Zo erg is de rommel bij mij thuis nou ook weer niet.

Stapeltjes papieren op de hoek van de tafel is ook geen rommel. Maar het geeft wel een onrustig beeld. Je kan er, vaak onbewust, onrustig van worden. Jij weet immers dat je nog 'iets' moet doen met dat stapeltje. En vaak hebben zulke stapeltjes 'pootjes'. Opeens ligt het stapeltje op de stoel of heeft iemand het in een tas gestopt en herinner je je later vaag dat er nog iets van de belastingdienst tussen zat waar je nog iets mee moest. Al die onrust gaat in je hoofd zitten.

Uiteindelijk weet altijd iemand het ontbrekende terug te vinden.

Zoeken kost tijd, en die tijd wil je vast wel anders benutten. En zoeken doe je vaak niet alleen. Hoe vaak roep je niet in huis 'wie weet waar m'n Ipod/zwemtas/grijze trui ligt?' Dat vraagt aandacht van gezinsleden, die daarmee worden gedwongen te stoppen met hun activiteit. Het maakt een huishouden bovendien kwetsbaar als slechts één iemand alles weet te vinden. Stel je voor dat een partner/ouder een tijd in het ziekenhuis terecht komt. Dan heb je al zorgen genoeg en zit je niet te wachten op irritante zoekklussen.

Ik wil wel, maar mijn partner ziet het niet zitten.

Vaak ervaart degene die het meest thuis is de meeste onrust. In veel gevallen is dat degene die de verantwoordelijkheid heeft, of onbewust ervaart, voor een opgeruimd en gezellig huis. Dus naast opruimen ook even de planten water geven, de kat brokjes geven en de tassen ophangen. Het gevoel van 'altijd maar bezig zijn' is door die kleine, vaak onbenullige, handelingen moeilijk concreet en gewichtig te maken. Een professional organizer is te vergelijken met een goed leidinggevende die helderheid geeft in taken en verantwoordelijkheden. En vervolgens, naast een beoordeling, ook samen met jou doelstellingsafspraken maakt. Wat loopt lekker, wat wil je verbeteren, wanneer en hoe gaan we het doen? De frisse blik van een externe professional werkt daarbij altijd goed.

Ik wil wel, maar op dit moment komt het niet zo goed uit.

Geloof me; het komt nooit goed uit. Maar een mooie wijsheid stelt: 'als je het blijft doen zoals je het altijd deed, dan krijg je het zoals je het altijd al kreeg.' Elke verandering is lastig en misschien confronterend. Het daadwerkelijk sorteren van je spullen kost tijd. Die tijd moet je inderdaad investeren. Daar staat direct een meetbaar resultaat tegenover. Na een paar uur werken heb je weer zicht op je spullen wat ongetwijfeld tijdwinst oplevert.

**IKo
Professional
Organizing**

Ingeborg Koot
Piet Heinstraat 96
3601 TB Maarssen

06 - 29605995
info@IKorganiseer.nl



Als ik heel eerlijk ben, schaam ik me voor mijn huis.

Het runnen van een huishouden in de 21e eeuw wordt behoorlijk onderschat. Natuurlijk hebben de vaatwasmachine en wasdroger tijdswinst opgeleverd. Maar de hoeveelheid post die we per jaar krijgen is dezelfde hoeveelheid die onze grootouders in hun hele leven kregen. En het effectief combineren van werk en zorg hebben velen niet 'voorgeleefd' gekregen van hun ouders. Veel van mijn klanten hebben een universitaire opleiding gevolgd. Ze doen waar ze goed in zijn en zijn keien in hun werk. Het is onmogelijk in alles goed te zijn. Een professional organizer is wel wat gewend, daar hoeft je al helemaal niet voor te schamen. En die leert je juist hoe je je huis kan opruimen, opgeruimd kan houden en je huishouden gestructureerd kan laten verlopen. Dat levert een gezellig én gastvrij huis op voor iedereen.

Professional Organizing, best handig, maar wat een investering in geld.

a. Tijd is geld

Stel dat je elke dag 10 minuten moet zoeken naar iets. Dat klinkt per dag misschien niet zoveel. Per jaar heb je het dan wel over bijna 61 uur. Reken voor jezelf eens een tarief van € 50,- per uur. Dan kost het zoeken naar spullen je per jaar zo'n € 3.000,-. En 10 minuten zoeken doe je al snel. Waar is die grote boodschappentas, de ketting met bruine kralen, de afsprakenkaart van de tandarts? 10 minuten is misschien wel aan de voorzichtige kant.....

b. Dubbele (impuls) aankopen

Als je niet goed weet wat je nog in huis hebt, bestaat het risico dat je teveel koopt. Zo kwam ik bij een klant op verschillende plekken verstopte cadeautjes tegen. Van die 'kan altijd van pas komen cadeautjes'. Maar op de dag van de verjaardag vergat die klant dat en kocht ze snel iets (vaak duurders). Inmiddels zijn de meeste cadeautjes uit de tijd en is voor € 50,- naar de Kringloop gebracht.

Gericht kleding kopen kan je veel geld besparen. Een beetje T-shirt kost gemiddeld € 20,- en wordt snel gekocht. Als bij sorteren blijkt dat je 20 T-shirts hebt, ligt er voor gemiddeld € 400,- in je kast. Hoeveel draag je er nu echt?

c. Terugggevonden geld

Bij zo'n 75% van mijn klanten hebben we tijdens het sorteren financieel waardevolle spullen teruggevonden. Cadeaubonnen voor bloemen, boeken of een avondje film. Of geld in een verjaardagsenvelop. De zo gevonden winst varieerde van € 10,- tot een keer bijna € 300,-.

d. Uitvoeren van plannen

Vaak hoor ik het voornemen van klanten om inboedel op Marktplaats te zetten. Het daadwerkelijk in actie komen, moet je natuurlijk wel doen. Want een thuisstudie Spaans bracht kortgeleden € 60,- op, een crosstrainer € 175,- en een antiek theeservies € 150,-. Het op tijd laten hakken van je mooie laarzen scheelt je afgetrapte laarzen en daarmee bespaar je de aanschaf van nieuwe van gemiddeld € 100,-.

e. Op tijd betalen rekeningen

Uiteindelijk betaalt iedereen zijn rekeningen wel. Maar met het op tijd betalen voorkom je flink wat extra kosten. Zo moet je een verkeersboete binnen twee maanden betalen. Een boete van bijvoorbeeld € 62,- wordt bij te laat betalen eerst verhoogd naar € 77,- en na een tweede sanctie bedraagt die al € 116,25. Op tijd betalen scheelt je in dit voorbeeld € 54,25.

f. Minder weggooien

Het Voedingscentrum heeft berekend dat we 1/5 van ons eten weggooien. Volgens het Nibud besteedt een gemiddeld gezin € 20,- per dag aan etenswaren. Dan zouden we dus € 4,- per dag weggooien. Met een goed inkoopbeleid verdien je dan € 1.460,- per jaar terug!

**IKo
Professional
Organizing**

Ingeborg Koot
Piet Heinstraat 96
3601 TB Maarssen

06 - 29605995
info@IKorganiseer.nl